



©

LUISTER!

Ode aan de blaasmuziek

PETER VAN DE BERG

Dat Gé Reinders met recht de ambassadeur van de blaasmuziek genoemd mag worden, blijkt nog maar eens op zijn nieuwe album *Oetblaoze*. Een titel met een dubbele betekenis. Reinders laat zich

voor de derde keer op plaat begeleiden door een blaasorkest en maakt zich op voor zijn afscheidstournee met harmonieën en fanfares. Op *Oetblaoze* is echter nog geen sprake van uitpuffen. De man die met de evergreen *Blaosmuziek* een hele fanfare de Top 2000 in speelde heeft met het orkest van de Nederlandse Douane - onder leiding van de Limburgse dirigent Björn Bus - opnieuw een topgezelschap om zich heen verzameld. Bijzonder fraaie arrangementen zorgen voor een gevarieerd album dat met veel passie gemaakt is. Te beginnen met het hymne-achtige *Laot ós drinke*. Een prachtige toast op het leven met een gevuld glas in de hand. Reinders wisselt up-tempo af met gevoelige composities waarbij tekst en muziek elkaar feilloos aanvullen.

ãããø

Gé Reinders Oetblaoze

Coast to Coast

19,99 euro