

**Boek van de dag**

## Ontroerende zoektocht naar het verleden

**Genre:** geschiedenis

**Titel:** 'Het zakdoekje'

**Auteur:** Gé Reinders

**Uitg.:** Nijgh en Van Ditmar

**Prijs:** € 17,95

Na de dood van zijn moeder vindt de Limburgse musicus Gé Reinders een door haar geborduurd zakdoekje. Daarop staat in kruissteken haar oorlogsverleden: Roermond, Maastricht, Vught, Ravensbrück en Dachau. Waarom was ze eigenlijk opgepakt in 1944? Zijn moeder wilde

daar nooit veel over kwijt. Niet zeuren, 'doordoen' was haar motto. Doorgaan. Reinders besloot uit te zoeken wat er destijds is gebeurd met de struise Grada van Horen. De zoektocht valt niet mee. Ze blijkt te zijn gearresteerd door de Sicherheitspolizei, maar waarom blijft onduidelijk. Reinders volgt haar spoor naar de kampen. Met stukjes en brokjes krijgt hij steeds meer beeld van de omstandigheden waarin zijn moeder moest leven. Door te graven in archieven en vooral door gesprekken met enige vrouwen die met haar in de kampen zaten. Zijn fascinerende zoektocht is zo een ontroerend document geworden voor

een sterke vrouw die niet vond dat ze iets heel bijzonders had gedaan.

